

Verslag Lezing Blind vertrouwen door Esther Crombag - 12 februari



Esther is vijftig jaar. Ze is naar Heerlen gekomen met Ria, haar maatje die haar met de auto hier naartoe bracht.

Op 11 jarige leeftijd is Esther op vakantie in Frankrijk ineens blind geworden. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat er een cyste op haar oogzenuw zat. Na de operatie bleek dat Esther blind was en nooit meer zou kunnen zien. Ze is heel positief en probeerde lichtpuntjes te zien. In het Blindeninstituut in Grave leerde ze braille. In Valkenburg ging ze naar school. Ze volgde de Mavo en de Havo. Door haar vader werd ze veel geholpen.

Daarna de Sociale Academie in Sittard, wat niet haar juiste keuze was. Vervolgens binnen vier jaar afgestudeerd in Rechten aan de universiteit in Maastricht. Dat deed ze met behulp van een braillecomputer. Later ging ze zelf als docent werken aan de universiteit.

Een nieuwe uitdaging werd sporten. Maar welke sport kies je als blinde? Natuurlijk! Wielrennen met een tandem! Daar heeft ze het gebracht tot kampioen. Maar de paralympische spelen zaten er niet in. Dan maar op naar Alpe D'huez. Oefenen op de Mont Ventoux.



Haar blindengeleidehond op dit moment is nummer zes: Joep. Die gaat overal met haar mee.

In het programma van Rob Kamphuis, de Reünie, heeft ze ook uitleg gegeven over haar blind zijn. Nadat ze Limburgse vrouw van het jaar was geworden, is ze gastspreker met een eenmanszaak "Blind Vertrouwen" geworden. Daar is haar boek uit voortgekomen dat ze samen met Erik Knippenberg schreef. Verder heeft ze zelf voor L1 een programma gemaakt waar ze achter op de tandem sporters interviewt

Blindheid heeft me sterk gemaakt en gemaakt tot wie ik ben, aldus Esther!

